

Barbara LEERDE HAAR BESTE VRIENDIN Fabienne KENNEN VIA DE LIBELLE VRIENDINNEN FACEBOOKGROEP

Barbara (53): “Ik heb wel vriendinnen, maar zo’n hechte vriendin als Fabienne, iemand met wie je alles deelt, daar kon ik alleen maar van dromen. Fabienne en ik voelen elkaar aan alsof wij elkaar al jaren kennen, terwijl het eigenlijk een prille vriendschap is. Twee jaar geleden werd er op de Libelle Vriendinnen Facebook-pagina gevraagd wie waar woonde. Ik ben van Zedelgem, Fabienne van Torhout, en dat ligt vlak bij elkaar. Via Messenger zijn we beginnen chatten en we zijn nog altijd niet gestopt. (lacht) Na een paar weken spraken we bij Fabienne thuis af om met de hond te gaan wandelen. Ik ben heel verlegen, dus dat was een grote stap voor mij, maar ik voelde dat ik bij Fabienne op mijn gemak zou zijn. Zij luistert, geeft steun en oordeelt nooit. Sindsdien zien we elkaar soms elke week,

soms om de paar weken. We gaan koffie drinken, iets eten, shoppen in Brugge, en altijd ratelen we. **We geraken gewoon niet uitgepraat. We zijn op de hoogte van elk detail in elkaars leven:** werk, onze pijntjes, het weer, wat we gaan eten, de mannen, onze kinderen, het is heel uiteenlopend. Ik vind dat heerlijk, ik heb nog nooit een vriendin gehad met wie je al die kleine dingen kunt delen. Zij is soms de eerste aan wie ik dingen vertel, eerder dan aan mijn man, omdat Messenger zo laagdrempelig is. Ik denk aan iets, en een minuut later heb ik het al naar Fabienne gestuurd. Dat maakt dat je voortdurend heel dicht bij elkaar bent. Fabienne geeft mij nooit het gevoel dat er iets te veel is, ik hoor nooit een zucht. En ik heb dat bij haar ook, voor Fabienne maak ik altijd tijd.”

Vicky KREEG VAN Annick HET LEUKSTE VERRASSINGSFEEST OOI

Vicky (51): “In het jaar dat ik vijftig werd, verliet mijn jongste het huis, stapte ik uit mijn huwelijk en ging ik in een studiootje wonen. Voor het eerst in mijn leven was ik helemaal alleen, en dat vond ik heftig. Mijn vijftigste verjaardag vieren, was het laatste waar ik zin in had, maar mijn beste vriendin Annick dacht daar helemaal anders over. Ik heb voor haar, toen zij behandeld werd voor

borstkanker, maandenlang met veel liefde gekookt, het huis opgeruimd, met haar hondje gewandeld, en zij vond mijn verjaardag het ideale moment om iets terug te doen. Zonder dat ik iets doorhad, organiseerde zij een drink in haar tuin voor mij, met vijftig van mijn dierbaren. Mijn twee kinderen waren er met hun liefjes, mensen uit de kookles, mijn broer en zijn gezin, een aantal

buren, vriendinnen en collega’s. Allemaal hadden ze een wens voor mij neergepend, en die had Annick in een leuk boekje verzameld. **Het was een fantastische avond, een badje van liefde en vriendschap, en exact wat ik nodig had** om deel twee van mijn leven te starten. Iemand die zo iets voor je organiseert, die verdient de titel van allerbeste vriendin ter wereld, toch?”

Tiny EN Valerie LEERDEN ELKAAR 2,5 JAAR GELEDEN ONLINE KENNEN, EN ZIJN ELKAARS ZIELSVERWANTEN

Tiny (42): “Als ik zeg dat ik Valerie al heel lang ken, denken mensen dat wij samen in de klas hebben gezeten of zo, maar ik bedoel ‘lang’ als in ‘uit andere levens’. Dat zal voor sommigen te zweverig klinken, maar je kunt het ook zielsverwanten noemen. Ik denk dat iedereen die heeft, maar dat het niet evident is dat je elkaar vindt.”

Valerie (51): “**We hebben veel gemeenschappelijke interesses, en kunnen urenlang praten over zelfliefde en vrouwenwijsheid.** Er was vooral een gevoel van thuiskomen bij elkaar, een soort herkenning. En toen hadden we elkaar nog niet eens in het echt gezien.”

Tiny: “Ik volgde bij Valerie een spirituele cursus en Valerie bij mij een cursus om vrouwencirkels te leren begeleiden. Omdat zij toen nog in Chili woonde, gebeurde dat online. Ik vond de kennis die Valerie doorgaf heel inspirerend en waardevol en zo is het begonnen, via onze laptops. Toen Valerie terug in België kwam wonen, konden we ‘in het echt’ afspreken en toch was dat niet per se de kers op de taart. Ik wist al wie zij was.”

Valerie: “Niet iedereen zal begrijpen wat die connectie tussen ons precies inhoudt, maar da’s niet erg. Zelfs onze mannen, allebei heel rationeel, hebben zoiets van: jaja, kosmische connectie, het zal wel, je hebt gewoon een nieuwe vriendin gevonden.” (lacht)

Tiny: “En wij hebben ook echte ‘aardse’ plannen, hè. Wij hebben een draaiboek klaarliggen om samen een podcast te maken. Niet alles is dus spiritueel, wij gaan ook soms gewoon samen dansen.”



TINY: “Ik heb het gevoel dat ik Valerie ken uit andere levens”

VALERIE: “Er was direct een gevoel van thuiskomen bij elkaar, een soort herkenning”